

על בני אדם וחיות אחרות

שירה גון, מומחית לרפואה
סינית, הגשימה חלום ילדות:
לאחר שנים של טיפול
בבני-אדם היא עוברת קורס
לרפואה וטרינרית משלימה, ולא
רק בגלל אהבתה הגדולה
לבעלי-חיים. "בעזרת דיקור
והומיאופתיה נותנים מענה
לבעיות שלא מצליחים לפתור
בשיטות מערביות" • תנו לחיות



שירה גון. שילוב בין הרפואה
המזרחית לבין המערבית

מאת בתיה מלמד

צילום: עדי אדר

הקורס היא, מבחינתי, בשורה גדולה. ממש גן-עדן. אני מייחסת חשיבות רבה גם לעובדה שר"ר שגיב בן-יקיר, שעומד בראש הקורס, הוא מומחה גם לווט-רינריה קונבנציונלית, כך שבבסיס הלימודים יש שילוב בין הרפואה המזרחית לבין המערבית".

● למה חשוב כל כך לטפל בבעלי-חיים בשיטות של הרפואה המשלימה? "אשיב לך באמצעות דוגמה. המון כלבים סובלים מבעיה בשם היפרידיס-פלזיה, שמתבטאת בתהליך ניווני באגן. במקרה כזה לכלב יש כאבים כל כך חזקים במפרקים, עד שהוא מסרב לזוז ממקומו, ובשלב מסוים הבעלים נאלצים להמית אותו בהרדמה כדי לגאול אותו מייסוריו. איזה שברון-לב! "בכל שנה מרדימים בארץ כמה אלפי כלבים בגלל בעיה מהסוג הזה, כי לוותרנייה הקונבנציונלית אין מה להציע ומפני שרבים אינם יודעים עדיין שבעזרת טיפול אלטרנטיבי הכלב היה חוזר ללכת בתוך כשבוע ימים. הרפו-אה הוטרנירית המשלימה פותרת בעיות רבות, שלרפואה המערבית אין טכני-קת לטפל בהן, או שהכלים שהיא מציעה מסוכנים, יקרים או מסוכנים מדי.

ילדותה, חלמה שירה גון להיות וטרינרית, אבל רברים התגלגלו אחרת משקיוותה. "רק בשלב השני של חיי המקצועיים חזרתי אל אהבתי הראשונה", היא אומרת בחוץ.



שירה למדה ארבע שנים רפואה סינית בארץ, עברה השתלמות בבית-חולים בבניג'ון, ולאחר שטיפלה בהצלחה בהולכי על-שתיים, פנתה למסלול נוסף בקורס לרפואה אלטרנטיבית לבעלי-חיים, שנפתח לאחרונה במכון וינגייט. "אני אוהבת מאוד חיות", אומרת שירה. "יש לי שני כלבים וחמישה תת-לים, וחץ מזה, אני כזאת שדואגת לכל החתולים בחצר. בעבר לא הייתה אפשרות ללמוד בארץ וטרינריה משלימה בצורה רצינית, והפתיחה של